

DCK



1958-2008



Det har været spændende for mig at gennemlæse de 45 årgange af "Appen-Dix", som fortæller om klubbens liv, om dens mennesker og om fritidslivet med den kære caravan i alle de mange år. Det er i disse uddrag DCK's historie ligget gemt, og som jeg i det efterfølgende kalder DCK's 50-årige historie.

### Pionererne

24. maj 1958 udsendte Vejen Turistforening en indbydelse til et stævne den 21.-22. juni 1958 med henblik på at få dannet en caravanklub. Dette møde blev en stor succes, for det viste sig, at der var stor interesse. Der blev nedsat et udvalg, der skulle forberede et udkast til vedtægter, og det blev vedtaget at afholde en stiftende generalforsamling i Odense den 30. og 31. august 1958.

### Klubben bliver stiftet

Den stiftende generalforsamling blev afholdt 30. august 1958 på Wittenborgs Automatfabriker, der havde stillet lokaler til rådighed. Det blev vedtaget, at navnet skulle være: "Dansk Caravan Klub". 31 medlemmer meldte sig ind. De foreløbige vedtægter blev vedtaget efter det udarbejdede udkast, og man nedsatte et forretningsudvalg, som bestod af: konsul Aage Emil Dujardin som formand. Fabrikant F. H. Nielsen som kasserer, og salgsinspektør Henrik Helvang som sekretær. Og som rådgivende medlemmer: Fabrikant Alfred Brunsø og tandlæge M. Thau. Som suppleranter blev valgt: Direktør H. P. Petersen og ingeniør Sven Hansen.

Dengang brugte man titler! Og man var ikke du's, men de's!

Desværre er klubbens arkiver fra de første år forsvundet engang i 1960'erne, men vi ved dog, at i 1959 blev den første gene-

ralforsamling afholdt 16.-18. maj i Ebeltoft, samt at klubbens medlemstal nu var nået op på 270 medlemmer. På denne generalforsamling forelagde F. H. Nielsen udkast til det bomærke, som vi stadig bruger: Campingvognen med DCK.

Hvornår DCK bliver en afdeling af DCU står hen i det uvisse, men DCK inddeles i 7 kredse med egen kredsledelse ligesom DCU. 1. kreds: København og omegn. 2. kreds: Resten af Sjælland samt Lolland og Falster. 3. kreds: Fyn. 4., 5., 6. og 7. kreds Jylland fra nord til syd.

### 1963

Det første nummer af "Appen-Dix" blev udgivet i december 1963, og det første sekretariat oprettedes med Gitte Schultz som leder.

Det var også året, hvor man vedtog at hæve kontingentet til kr. 60,- inkl. FICCPas. Af kontingentet forpligtede man sig til at hensætte kr. 35,- pr. medlem til en campingpladsfond, da det var klubbens mål hurtigst muligt at få egne pladser udelukkende beregnet til caravans.

DCK's 5 års fødselsdag blev fejret ved et stort stævne i Vejen. Og 1963 blev årets FICC-Rally afholdt i Bernstorff parken ved København.

### 1964

Dette år arrangerer klubbens landsformand Aage E. Dujardin og hans fru Lilian tur til Marokko. Desuden var der arrangeret en

tur til Mosel og en tur til Bayern. Jo, tidligt i klubbens historie blev den: **FOR FOLK PÅ FARTEN.**

Sydsvenska sektionen af Caravan Club of Sweden blev inviteret med til kreds 1 og 2's (*København/Sjællands*) påske-tævne i Hvalsø. Så allerede dengang var der nordisk samarbejde!

Det er lidt uklart, hvad der egentlig sker, men landsformand Aage Emil Dujardin trækker sig tilbage, og Max Clemén bliver fungerende formand indtil generalforsamlingen 1965.

Og 5. kreds (*Midtjylland*) foreslår samarbejde med FDM i stedet for DCU.

Det første Nordiske Caravan Rally blev holdt i Viik i Norge. Der deltog 87 caravans – 70 stk. fra Sverige og Norge og 17 stk. fra DCK. For første gang blev der kørt færdighedskørsel, det der senere er blevet til Caramba, og DCK'erne vandt 1., 3. og 8. pladsen!

---

## 1965

---

Den første caravanudstilling i Danmark arrangerer DCK hos Renaultforhandleren Friis-Hansen i Glostrup. En meget stor succes med folk i kø for at komme ind at se de nye og spændende caravans. 14 DCK-familier overnatter i deres caravans, viser vognene frem og fortæller om livet i og med caravan.

På generalforsamlingen bliver det bestemt, at Aage E. Dujardin fortsætter som landsformand, og landsstyrelsen består nu af: Landsformand, landssekretær samt kredsformænd, og lovene bliver tilpasset igen.

Lilian og Aage E. Dujardin arrangerede tur til Rhinen og Mosel, og man besøgte caravanudstillingen i Essen.

Det 2. Nordiske Caravan Rally afholdtes på Gladsaxe camping ved København, med deltagelse af 65 caravans.

---

## 1966

---

Nordisk Caravan Rally blev afholdt i Örebro i Sverige, og igen arrangerede Lilian og Aage Dujardin påsketur til Paris. En caravanudstilling blev afholdt i Fredericia, hvor DCK var medarrangør. Til årets FICC-Rally i Ungarn arrangerer DCK en fællestur.

---

## 1967

---

Da havde The Caravan of Great Britain: 80.000 medlemmer. SF-Caravan: 3.000. Caravan Club of Sweden: 3.000. Norsk Caravan Club: 1.000 og Dansk Caravan Klub: 900 medlemmer.

Den utrættelige landsformand arrangerede dette år tur til Middelhavet (*Frankrig*), årets FICC-Rally blev afholdt i Wien.

Det kniber med kredsaktiviteterne i kreds 2, som har ligget stille i  $\frac{3}{4}$  år. Erling Larsen fra Ringsted bliver ny formand, (*og det hjalp*).

---

## 1968

---

Det første dansk/tyske stævne blev holdt, og samarbejdet mellem Camping Freunde Schleswig-Holstein og DCK's kreds Jylland blev indledt.

FICC-Rally blev holdt i Norrköping i Sverige – solskinsrallyet blev det kaldt. Nordisk Caravan Rally blev holdt samme sted og samtidigt. Der blev arrangeret påsketur til Holland, hvor de nyudsprungne tulipaner kunne beundres.

Ligeledes fejrede DCK sit 10-års jubilæum ved et stævne i Vejen.

---

## 1969

---

Påsketuren gik ad Romantische Strasse i Tyskland. Nordisk Caravan Rally afholdtes på Bogstad camping ved Oslo. Klubbens landsformand Aage E. Dujardin fyldte 60 år.

Det var for resten det år, hvor Niels Peter og jeg blev medlem af DCK.



---

## 1970

---

På generalforsamlingen afgik landsformand Aage E. Dujardin. Han efterfulgtes af Henry Christensen, København, der havde været medlem af landsstyrelsen siden 1960.

Der var arrangeret to påsketure hhv. til Lübeck og til Paris. Det nordiske rally blev holdt i Esbjerg.

Der var 108 deltagende caravans. Stævnegebyret var kr. 40,- + kr. 35,- pr. person.

FICC-Rally blev afholdt i Cotentin i nærheden af det kendte Mont Saint-Michel i Nordfrankrig.

Kreds 1 – København – arrangerede en fællestur til Ivö i Sverige med 43 deltagende DCK-enheder.

Efterårsturen gik til Rüdeshheim.

Ved møbelhandler Hans Hansen i Mørkøv's mellemkomst lykkedes det DCK, at leje den tidligere sportsplads i Skamstrup af Tornved kommune, og indrette den til campingplads. Den plads som i dag ejes af klubben. Den første plads i DCK-regi.

Appen-Dix fik sin tekniske brevkasse.

---

## 1971

---

Landsformand Henry Christensen arrangerede påsketur til Paris. Ligeledes var der påsketur til Ivö og til Kiel. Nordisk Caravan Rally var i Åbo i Finland. Der var fællestur til Harzen og til slottet Berleburg, hvor man fik lov til at have campingvognene på slottets gårdsplads!

DCK fik en campingplads mere – i Brørup i Jylland. Dansk/tysk stævne i Langballig Au ved Flensborg fjord. Det var der, vandet i Flensborg pga. storm steg så meget, at pladsen blev oversvømmet, og alle caravans måtte flyttes.

Nordisk Caravan Råd (NCR) blev stiftet ved et møde i Strängnäs i Sverige. Riksordförande for Caravan Club of Sweden, Ivar Kahl blev dets ordförande. Präsident Börje Tengström, S-F Caravan dets viceord-

förande. Øvrige medlemmer: president Tore Linquist, Norsk Caravan Club og næstformand Svend Pedersen, DCK.

NCR's sprog er svensk. Den svenske klubs sekretariat tog vare på sekretariatsfunktionerne. Januar møderne blev holdt i Stockholm, og den svenske klub afholdt alle udgifter – indtil 1987. (*Derom senere*).

Frank Westi bliver valgt til redaktør af "Appendix".

---

## 1972

---

FICC-Rally blev holdt i Lechbruck i Tyskland, og selvfølgelig gik årets påsketur til Paris, det var blevet en tradition, ligesom man også havde en tur til Plön med deltagelse også fra Norsk Caravan Club.

Det nordiske samarbejde kaldet DNS mellem Østfold sektionen i Norge, N & P sektionen i Sverige og kreds 4-5-6 Jylland mødtes. Denne gang i Göteborg – og nu er Norge med.

Der var også tur til Berlin med 17 caravans – det var på denne tur alle drak af den samme "ølstøvle", så alle vendte hjem med dårlig hals!

I løbet af efteråret 1972 havde kredsene holdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor et fortsat medlemskab af DCU blev sat på dagsordenen. Og da kredsene stemte for en udmeldelse af DCU, indkaldtes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det blev vedtaget at udmelde sig af DCU pr. 1. januar 1973.

Gunnar Christoffersen ny redaktør.

---

## 1973

---

Påsketur til Slesvig og til Vitsjø . DNS på Høysand camping ved Lillehammer i Norge. Nordisk Caravan Rally blev holdt i Lillehammer i Norge med 17 deltagende vogne fra DCK.

5. Freundschaftstreffen Dansk/Tysk afholdes i Schobüll.

DCK's 15 års jubilæum festligholdtes ved et stævne på vor plads i Brørup – og hele den lille by summede af aktiviteter.

Men ellers var året præget af oliekrisen med de billøse søndage.

Landsformand Henry Christensen valgte fortsat at repræsentere DCK og DCU i FICC's styrelse og være begges repræsentant i FICC's Caravan Commission og trak sig derfor tilbage fra posten som landsformand for DCK. Fra 1. januar 1973 skulle så DCK's næstformand Svend Pedersen overtage posten som landsformand.

DCK deltes op i to kredse, kreds Vest med Asgar Jensen som kredsformand og kreds Øst med Per Magnussen som kredsformand.

Landsstyrelsen kom til at bestå af: landsformand, landssekretær og landskasserer, der dannede forretningsudvalg, samt to medlemmer fra hver kreds.

---

## 1974

---

Det år indførte man medlemsnumre.

Påsketur til Boklunden ved Hällestad i Sverige, til Spitzenort ved Pløn. Dansk/Tysk stævne var i Husum og DNS på Mols camping.

Nordisk Caravan Rally var igen i Esbjerg med ca. 130 deltagende vogne. Rallyleder var landsformand Svend Pedersen.

Vinterstævner var der kun få af, men så indbød kreds Sjælland til teateraftener eller "Gule ærter på Øresund".

Årets fællestur gik igen til Holland, og på årets FICC – generalforsamling i Tjekkoslaviet blev DCK optaget som medlem af FICC.

I Danmark fik vi et nyt campingreglement, og det gav anledning til megen diskussion.

Pladsen i Brørup måtte man opgive pga. vanskeligheder med driften.

---

## 1975

---

Nordisk Caravan Rally var i Raumo i Finland. Og igen en dejlig påsketur til Paris, samt FICC-Rally i Portugal.

Et helt nyt begreb lanceres i DCK – bondegårdscamping! Daværende formand for kreds Sjælland og senere landssekretær Per Magnussen var ildsjælen bag dette nye tiltag, der bestod i aftaler med en række bondegårde om, at højst 5 vogne ad gangen måtte komme på camping på disse gårde. En tid var det ret populært, men det varede kun nogle år.

Helt uforglemmelig var kreds Sjællands tur til Tissø, med søen som baggrund tog vi DCK'ere sangbogen frem og sang i den lyse sommernat indtil tågen viste sig på søen, og fuglene i krattet tav.

Deutsche Camping Club i Berlin havde 15 års fødselsdag i november, her tog 7 vogne turen gennem det trøstesløse Østtyskland til Berlin, hvor stemningen til gengæld var sådan lidt løssluppen! Turen tilbage fra Berlin blev hård med masser af sne. Selvom det var midt i november, var der absolut ingen snerydning. En af deltagerne havde ikke frostvæske på sin bil og var så nødsaget til at hælde whisky på!

---

## 1976

---

Der var påsketur til Ivö i Sverige og Nordisk Caravan Rally i Jönköping i Sverige. En glad flok DCK'ere drog til England med DFDS.

Der var juletur til Harzen.

Tidl. Landsformand Henry Christensen afgik ved døden.

---

## 1977

---

DCK var med på udstillingen: "Camping og Fritid" i Bella Centret. Nordisk Caravan Rally var i Gol i Norge.

Hanni og Knud Rogild-Hansen arrangerede tur til Tyrkiet. Årets efterårstur gik til Lorch am Rhein.



I de tekniske spalter i "Appen-Dix skriver man om manøvrekørsel!

Leif Hansson bliver formand for kreds Øst.

---

## 1978

---

FICC-Rally blev holdt i Jönköping i Sverige sammen med Nordisk Caravan Rally, men det nordiske rally blev desværre overskygget af det internationale rally.

Pinseturen gik til Hamburg.

Klubbens 20-års jubilæum blev holdt på Vejen camping med fest i Foldingbro. Der var en helt overvældende deltagelse bl.a. med deltagere fra vor samarbejdsklub Camping Freunde Schleswig-Holstein.

---

## 1979

---

Årets tur gik til Grækenland igen arrangeret af Hanni og Knud Rogild Hansen.

Nordisk Caravan Rally var i Ballerup ved København. Der var 238 tilmeldte vogne. Det var dengang, da man kunne arrangere spisning for alle deltagerne i Hedegårdshallen! Erik Carsten Hansen var rallyleder og havde bl.a. skaffet politihunde, der gav en blændende opvisning.

Lily og Svend Pedersen skænkede det smukke blå NCR-flag, der siden har vajet ved alle NCR (*nu NCT*) i hele Norden.

Magnus Kruse Mogensen arrangerede en rejse til "Good Old Days" i Leeds i England. Og en flok DCK'ere udklædt i fantastiske dragter tog dertil.

Helge Larsen blev kredsformand i kreds Øst.

---

## 1980

---

Fælles påskestævne i Altenhof i Tyskland, hvor det første af de nu så kendte erindrings-skjolde blev udleveret.

DCK startede med en helt ny ide – forhandlerstævner, hvor nogle DCK'ere tog ud til forhandlere, der havde "åbent hus". Her

mødte man de, der var ude for at se på campingvogn. Man viste sin egen vogn, fik en god campingsnak – og DCK fik mange og gode medlemmer på den måde! Og forhandleren fik solgt mange campingvogne!

Ved repræsentantskabsmødet i Ebeltoft afgik Svend Pedersen som landsformand. Som ny landsformand blev Ellen Hyslop valgt.

Nordisk Caravan Rally blev holdt i Trondheim i Norge. Alle DCK-vogne ankom dertil i kortege med vajende flag – festligt.

Vor plads i Skamstrup fejrede sit 10-års jubilæum med en fest på pladsen.

Erik Larsen vælges til kredsformand for kreds Vest.

---

## 1981

---

Der var 2 påsketure – dels tur til Heidelberg, dels tur til Slesvig arrangeret af Asgar Jensen og Magnus Kruse Mogensen i samarbejde med Sydslesvigsk Forening.

Og så var der fællesrejse til Frankrig.

Færøernes Caravan Klub blev optaget i DCK, men desværre fik vi ikke nogen tur arrangeret dertil, mens vi havde kontakt til klubben.

Den nu så kendte udstilling på Elmia i Jönköping arrangeredes for første gang.

10 DCK-sølvbrudepar holdt en uforglemmelig fest for DCK i Skamstrup med morgenkaffe i samlingsstuen og fest om aftenen i Skamstrup forsamlingshus. Sølvbrudene plantede hver sit birketræ på pladsen.

Jule/nytårstur til Nenzing i Østrig arrangeredes af Wilhelm Dornhoff.

---

## 1982

---

Der var arrangeret påsketur til Holland.

Nordisk Caravan Rally bød på et "vildmarksrally" på Caravan Club of Swedens vinterplads: Tandådalen i Sälen. Det blev en succes – fra DCK deltog 42 vogne! Ingen, der var med, glemmer nogensinde Helge

Larsens oversættelse til finsk af landsformandens velkomst til danskerraftenen!

Carambatræningen begyndte – nu skulle vi gøre os gældende ved næste års NCR på Trelde Næs!

Endelig fik vi – efter mange års skrivelser til Justitsministeriet – tilladelse til at køre med 2,30 m brede campingvogne.

Igen var der jule/nytårstur i Nenzing i Østrig. 16 vogne deltog og fik en pragtfuld tur.

Vi fik samarbejdsaftale med FDM, så medlemskab af DCK giver ret til at besøge FDM's campingpladser og få bilen undersøgt på FDM's prøvestationer – til samme priser som FDM-medlemmer.

---

## 1983

---

Den 24. marts afholdtes der stiftende møde for kreds Fyn. Johs. Berthelsen blev dens formand.

DCK's 25. jubilæumsår, som festligholdtes gennem alle årets arrangementer, men særligt ved et stort jubilæumsstævne i Odense (*på dyrskuepladsen*). Rådmand Søren Møller åbnede stævnet. Der var opvisning af et hold dygtige fynske gymnastikpiger – der var carambaopvisning, og festmiddag i Fyns forsamlingshus, hvor velkomstchampagnen var sponseret af "Isabella". DCK-erne fra de 107 deltagende vogne havde en meget festlig aften, og vi havde besøg fra Caravan Club of Sweden: riksörförande Ivar Kahl og fra Norsk Caravan Club: president Ola Ellingsen og hans fru Karin.

Der var taler og gaver og sange, og en tryllekunstner optrådte for os. De fem medlemmer, der havde været medlem af DCK siden klubbens start i 1958, blev udnævnt til æresmedlemmer.

Et flot arrangement blev dette 25-års jubilæum, som den nystiftede kreds Fyn stod for.

Det tyvende Nordiske Caravan Rally, der blev kaldt: Smilets rally, blev holdt på Trelde Næs ved Fredericia med deltagelse af 450 vogne. Ingen, der var med, glemmer indmarchen, hvor de fire nordiske flag vajede fra hver sin båd ude på Vejle fjord. Det var så smukt og så dansk, at det inspirerede landsformanden til at indlede sin velkomsttale med: Der er et yndigt land....

Vore carambakørere kæmpede bravt og endelig fik vi en placering, nemlig med Bjarne Østergaard som nr. 2 i stilkonkurrencen.

FICC-Rally (*50-års jubilæum for FICC*) i byernes by: Paris. Storslået var det. Hele arrangementet var i top.

---

## 1984

---

Påsketuren gik til Vestberlin. Nordisk Caravan Rally var i Porsgrunn i Norge.

44 vogne fra Nederlandse Caravan Club besøgte DCK. De blev modtaget af DCK'ere i Jylland og guidet rundt der, og så kom de til Sct.Hans træf på Skamstrup, hvor et egetræ blev plantet ved "Tingstedet". Egetræet var en gave fra Friluftsrådet til vort 25-års jubilæum.

DCK's landsformand Ellen Hyslop blev valgt til præsident for Nordisk Caravan Råd.

30. juni afgik DCK's første landsformand Aage Emil Dujardin ved døden.

Der nedsattes organisationskomite for FICC-Rally 1987, der skal afholdes i Herning.

På Skamstrup fejrede vi Karen og Joost Ingelse fra Holland, der var blevet gift i Nykøbing Falster. De er stadig medlemmer af DCK og deltager i stævner, når det er dem muligt.

Kredsformand for kreds Jylland er H.C. Jørgensen.

Hanne Henriksen overtager redaktionen af "Appen-dix".



---

1985

---

Igen leder Hanni og Knud Rogild-Hansen er tur. Denne gang til Rusland – til Leningrad nu Skt. Petersborg. De max. 15 vogne fik en uforglemmelig tur til det dengang ret lukkede land. Udrejseformaliteterne ved grænsen mellem Finland og Rusland varede bare 6 timer! Men det var en meget interessant tur med besøg på alle de kendte steder bl.a. Vinterpaladset og Peterhof med circusforestilling og meget, meget mere.

Efter at være kommet tilbage til Finland tog en del af deltagerne til Nordisk Caravan Rally i Visulahti (*Mikkeli*), og andre tog turen op til Nordkapp.

For tredje gang arrangeredes jule/nytårstur til Nenzing i Østrig.

Ved landsstævnet i Vingsted uddeltes for første gang 25-års nåle.

Kredsformand for kreds Fyn Gunnar Olsen og for kreds Jylland: Knud Rogild-Hansen.

---

1986

---

Nordisk Caravan Råd beslutter på sit januarmøde i Stockholm, at fremtidigt skal januarmødet holdes i det land, som skal arrangere årets Nordiske Caravan Træf, og at mødeudgifter herefter deles mellem klubberne.

Nordisk Caravan Rally var på kongsgården i Kalmar i Sverige. På den nordiske aften optrådte: Sofus & His Backing Group – uforglemmeligt!

Ved det nordiske mesterskab i Caramba blev Bjarne Nielsen nr. 2 og Preben Hansen nr. 3! Der var FICC-Rally i Debrecen i Ungarn. Her holdtes alle tiders “danskeraften”, hvor man reklamerede for FICC-Rally 1987 i Herning.

---

1987

---

Årets Nordiske Caravan Rally skulle holdes i Danmark, og efter adskillige forviklinger: Odense dyrskueplads var optaget – pladsen

i Svendborg viste sig at gemme på oldtidsminder, så der blandede Nationalmuseet sig – så blev det på et område på pladsen i Herning, grænsende op til FICC-området. Det indebar så den fordel, at man let kunne flytte sin campingvogn fra NCR-området til FICC-området, hvis man ville deltage i FICC-Rally.

Der var ikke nogen stor deltagelse – 240 campingvogne i alt. Men der blev kørt Caramba, og stemningen var næsten euforisk, da DCK’eren Bjarne Nielsen blev nr. 1 i Caramba.

I FICC-Rallyet deltog 2.012 enheder. Et organisatorisk meget velfungerende rally, men desværre var vejret meget koldt og generelt dårligt.

Nordisk Caravan Råd besluttede, at de nordiske stævner fremover kaldes: Nordisk Caravan Træf (*NCT*), så man undgår forvirringen omkring NCR-Nordisk Caravan Råd/NCR-Nordisk Caravan Rally. Kredsformand for kreds Sjælland er nu Mogens Nielsen.

---

1988

---

Her fejres DCK’s 30 år med et jubilæumstræf i Vejen.

Der var tur til Tyskland/Frankrig.

Årets Nordiske Caravan Træf blev afholdt i Fåberg ved Lillehammer. Det, der huskes fra dette træf, er nok den megen regn og deraf følgende pløre, og at nogen satte en båd ud i den største pyt på pladsen og roede rundt!

Ellen Hyslop afgik som præsident for Nordisk Caravan Råd (*efter NCR’s bestemmelser er præsidentperioden højst 2 x 2 år*) efter 4 år på posten og afløstes af Börje Tengström, Finland.

Der arrangeredes efterårstur til Bitburg i Tyskland, samt jule/nytårstur til Sverige.

Fyns kredsformand er Aage Scheel Hansen og for kreds Jylland er det Willy Laurson.





---

## 1989

---

Der arrangeredes tur til Ungarn. Og påsketur til Holland samt den uforglemmelige tur til festspillene i Oberammergau.

Årets Nordiske Caravan Træf blev holdt i Ähtäri i Finland, hvor vor klubstandard vistest for første gang. Efter træffet køres der en tur til Nordkapp.

FICC-Rally blev holdt i Wien. Det skulle efter foromtalerne at dømme blive så godt, men det blev det bare ikke – kaotisk er vist betegnelsen for det, det blev!

Særskilt manøvreafdeling bliver oprettet på Sjælland. Denne arrangerer masser af velbesøgte kurser – og glædeligt er det at se, at kvinderne også kører manøvrekørsel.

Det 20. D-N-S stævne afholdes med deltagelse fra afdeling Østfold i Norge, N og P sektionen i Sverige og kreds Jylland.

Kredsformand for Sjælland er Dennis Koreska.

---

## 1990

---

I marts får DCK en rabataftale med Shell.

Nordisk Caravan Råd optager DCU som medlem.

Nordisk Caravan Træf holdes i Karlsborg i Sverige med deltagelse af mere end 800 enheder.

For første gang bliver der arrangeret en tur til England med 12 deltagende vogne. Afsluttende på denne 3 ugers tur deltager man i årets FICC-Rally i Shepton Mallet i Somerset.

Bjarne Østergaard kommer i Guinness rekordbog med sin rekord 42.195 m baglæns kørsel med bil og campingvogn kørt på Jyllandsringens bane i tiden 2 t. 6 min. 30 sek.

DCK var med til at stifte et nyt campingråd. (*Campingrådet var tidligere i Friluftsrådets regi*).

Landsformanden Ellen Hyslop blev medlem af det nye campingråds bestyrelse. El-

len Hyslop vælges til FICC's Rally-commission.

I kreds Jylland bliver Børge Højbjerg kredsformand.

---

## 1991

---

FICC afholder både rally i Vysoke Tatry i Tjekkoslaviet og i Taiwan.

Den meget vellykkede påsketur gik til Paris.

Nordisk Caravan Træf blev holdt i Roskilde med deltagelse af 614 enheder. Stævnet skulle have været afholdt på dyrskuepladsen, men den var bundløs af pløre efter Roskilde festivalens regn. I stedet blev træfpladsen der, hvor festivalens gæster havde camperet. Området skulle have været rensat, men, men...! Så kom DCK-ånden på prøve, flot! 100 DCK'ere gik side om side iført arbejdshandsker og rensede området og fyldte 4 industricontainere!!! Og så var det ellers bare solskin alle dage, så vi fik et vellykket NCT. Ved underholdningen på Nordisk aften dansede DCK's "3 gratier" d'hr. Thøstesen, Møller Thomsen og Hyslop balletten "Svanesøen", så ikke et øje var tørt.

Börje Tengström, Finland afgang som præsident for Nordisk Caravan Råd. Ny præsident blev Torgeir Strømmen, Norge.

Der køres en meget speciel efterårstur til Lübeck og Rügen. Sidstnævnte sted oplevede man ægte primitiv camping.

Der var jule/nytårstur til Nenzing i Østrig. Manøvreafdelingen arrangerer glatførekurser. Vi får det nye campingcarnet – et plastkort.

---

## 1992

---

Europa-Rally i Polen med 7 deltagende DCK'ere.

Ved årets repræsentantskabsmøde i Ejby afgang Ellen Hyslop som landsformand efter 12 år på posten, og blev udnævnt til



æresmedlem af DCK. Poul H. Poulsen blev valgt til landsformand.

Nordisk Caravan Træf bliver holdt i Harstad i Nordnorge med den største deltagelse nogensinde: 1.240 enheder, heraf 55 fra DCK. 16 enheder kører fra Harstad til Nordkapp.

En gammel tradition tages op igen: Påske på Ivö i Sverige.

Danmarks radio og Jørn Hjorting kommer på besøg i Skamstrup – og det kommer der en udsendelse ud af.

Nogle tal til sammenligning med 1967: Caravan Club of Sweden har 12.800 medlemmer. S-F Caravan har 45.000. Dansk Camping Union har 45.000, og Norsk Caravan Club 16.000 medlemmer.

Pr. 01.10. 1992 indføres nye vægt- og kørekortsbestemmelser, så flere skal have E-kørekort.

Grete Olsen vælges til formand i kreds Jylland. Erling Buch til formand for kreds Fyn.

---

## 1993

---

Appen-Dix har fået ny forside i farver.

Det 30. Europa-Rally blev holdt i Caen i Frankrig. Og der var tur til Sauerland.

Ved dette års landsstævne/repræsentantskabsmøde i Tønder fejres DCK's 35 års jubilæum. Bl.a. deltog DCK's æresmedlemmer Alice og Kurt Nielsen, Fredericia, der har været medlem af klubben siden dens start i 1958.

Det 25. jubilæumsstævne for samarbejdet mellem DCK og ADAC/Campingfreunde Schleswig/Holstein afholdtes i Fredericia.

Årets FICC-Rally blev holdt i Pülversheim i Alsace. 11 DCK-familier deltog og beviste, at hverken dage med varme, torden og lyn samt mængder af støv, og efterfølgende dages kulde med ned til 10 graders celcius kunne slå DCK'erne ud.

På grund af kommunikationsfejl mistede DCK sin plads i FICC's Rally-commission.

---

## 1994

---

NCT holdes i Ransäter i Värmland. 31 familier fra DCK deltog i dette stævne, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel alle dage, og vi oplevede en utrolig forestilling, da "Gundega-balletten" dansede i den stille, varme sommeraften – det var som gik fantasi og virkelighed ud i et.

I caramba blev Rikke Poulsen nordisk junior-mester og Elin Frejlev nr. 4 i dame-caramba.

Et godt tilbud hos campingforhandlerne er en gratis intro-weekend på Skamstrup.

Svenska Campingvärders Riksforbund (SCR) meddeler, at de ikke længere accepterer det internationale FICC-carnet, men at man for at komme på deres pladser skal købe deres svenske campingkort. Landsformanden Poul Poulsen opfordrer derfor DCK'ere til at boycotte de svenske SCR-pladser og udelukkende benytte Caravan Club of Swedens pladser.

Kreds Jylland arrangerer en tur til Bruxelles.

Årets FICC-Rally holdtes i Joensuu i Finland med 7 deltagende vogne fra DCK.

DNS holder sit 25-års jubilæumsstævne i Halden i Norge.

---

## 1995

---

I påsken arrangeres tur til Südsauerland med deltagelse af 22 vogne.

Årets NCT arrangeres for første gang af DCU i Odense, med 31 deltagende vogne fra DCK.

FICC-Rally er i Aljezur i Portugal, og der køres lang efterårstur til Stuttgart.

Sven-Olof Karlsson vælges til præsident for Nordisk Caravan Råd.

Flemming Wænnerstrøm vælges til formand for kreds Fyn, Erik Frank til formand for kreds Jylland og Knud Thøstesen til formand for kreds Sjælland.

---

## 1996

---

Påsketur til Prag. Her deltog 86 vogne.

Ved landsstævnet i Silkeborg, med 141 deltagende vogne, afgik Poul H. Poulsen som landsformand. Som ny landsformand blev Carsten Appelt valgt.

NCT var i Selbu i Norge med deltagelse af 40 DCK-familier. Total deltagelse 900 enheder.

FICC-Rally i Alsöors ved Balaton søen i Ungarn. Lars Dahlberg fra Finland bliver valgt som præsident for FICC. Bjarne Jensen, DCU, bliver valgt til præsident for NCR.

Kreds Sjælland arrangerer tur til Hökensås i Sverige.

Tonni Hansen bliver redaktør af "Appendix".

---

## 1997

---

Igen påsketur til Paris. Her deltager 58 vogne.

Jytte Carsten Hansen bliver annoncekonsulent for "Appendix".

NCT er i Vasa i Finland.

Årets FICC-Rally er i Millstreet i England, med bare to vogne fra DCK!

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedtoges nye vedtægter for DCK.

Efter at have passet sekretariatet i 10 år slutter Elna og Børge Christensen. Preben Fullerton overtager sekretariatet 01.05. 1997.

Det dansk-tyske samarbejde fejrer sit 30-års jubilæum.

Nordjysk Camping, som DCK indledte samarbejde med i 1980-erne, fejrer sit 40-års jubilæum 27.09. 1997 med et træffestævne.

Der arrangeres lang efterårstur til Mora og Rättvik, med 11 deltagende.

5 vogne fra DCK kørte til Oktoberfest i München – og der var øl!

---

## 1998

---

Her var der påsketur til Harzen. NCT i Umeå i Sverige.

DCK's 40-års jubilæum blev markeret i forbindelse med landsstævnet i Assens.

Tove og Tage Madsen overtager sekretariatet.

FICC-Rally holdtes i Leba i Polen. Samme plads som ralliet i 1984. Efterårsturen gik til Jelenia Gora i Polen.

Frank Berthelsen bliver valgt til formand for kreds Fyn.

---

## 1999

---

Dette års påsketur gik til Ivö i Sverige.

NCT holdes i Tønder med deltagelse af mere end 900 enheder, og det bliver en stor succes.

FICC-Rally holdtes i Lincoln, England. Og så køres der igen til Oktoberfest i München, og efterårstur til Hameln. Nytårstræf i Ötztal i Østrig.

Finn Worholm blev valgt som kredsformand for kreds Sjælland og Viggo Frandsen som formand for kreds Fyn.

---

## 2000

---

NCT holdtes i Halden. 72 deltagende DCK-vogne fik en våd oplevelse.

Årets påsketur gik til Prag med 65 vogne – igen en succes. DNS fejrede sine 30 år med et stævne i Kongsten i Frederiksstad, Norge.

Der var tur til Rumænien og efterårstur igen til Jelenia Gora.

96 vogne var samlet for at fejre Skamstrup-pladsens 30 år. DCK nr. 2061 Bente og Bjarne Rasmussen blev viet i Skamstrup kirke og holdt efterfølgende fest på pladsen.

Vinterferietur til Ulricehamn og 10 familier fejrede jul i Østrig.

Ivan Møller vælges til kredsformand for kreds Sjælland.



---

## 2001

---

Flere påsketure blev arrangeret – til Ivö, til Ungarn, til Holland og til Portugal.

NCT var i Eespo i Finland og FICC-Rally i Selbu i Norge.

Der var septembertur til Idar Oberstein og efterårstur til Passau.

DCK køber pladsen i Skamstrup.

Anni Tornbo bliver valgt til kredsformand for Jylland

---

## 2002

---

Vinterture til Tandådalen og årets påsketur gik til Hamburg, og der blev også arrangeret en tur til Berlin, og igen en tur til Prag.

NCT var i Tjolöholm syd for Göteborg.

Der var også tur til Berlin, og 9 vogne kørte til FICC-Rally i Gent i Belgien.

Endelig får man tilladelse til at køre med 2,50 m brede campingvogne!

I pinsen holdes et brag af en fest på Skamstrup for at fejre, at den nu er "vor plads".

Riksordförande Gunnar Stålberg, Sverige bliver valgt til præsident for NCR.

Leif Hansson er nu kredsformand for kreds Sjælland og Knud Erik Langeskov kredsformand for kreds Fyn.

Anne Bach overtager posten som redaktør.

---

## 2003

---

Vinterferietur til Sälen – et must.

Årets påsketur er besøg i Stockholm. Der arrangeres tur til Alsace.

Et vin- og operastævne går til Prabione i Italien med besøg i Verona, hvor man på amfiteateret oplever operaen "Aida".

Dette år begynder et samarbejde mellem Norsk Caravan Klub, Caravan Club of Sweden og DCK, hvor formålet er at arrangere et "høsttræf". Her deltog 27 vogne fra NCC, 13 vogne fra CC og 23 vogne fra DCK.

FICC-Rally var i Montmelo ved Barcelona med 862 deltagende enheder, hvilket betegnedes som skuffende. Der var ture både til Leipzig og til Sägmuhle.

Inge Christensen blev valgt til kredsformand for kreds Fyn.

---

## 2004

---

Vintertur blev der arrangeret både til Idre Fjäll og til Tandådalen.

35 DCK-vogne kørte til NCT i Evje i Norge, hvor Anders Hansen blev juniormester i Caramba.

CC's markedsansvarlige Stellan Persson laver sponsoraftale vedrørende kommende NCT med Solifer, AGA, Dometic, Elmia og Isabella, en aftale der gælder i foreløbig 5 år.

Det fælles nordiske høsttræf fører deltagerne til Berlin. I efteråret køres der en meget vellykket tur til Paris.

Carsten Appelt afgår som landsformand. Som ny landsformand vælges Tonni Hansen.

---

## 2005

---

Vinterferietur til Idre Fjäll, og der var påsketur til Schwerin. NCT afholdtes i Karleby i Finland – her deltog 28 vogne fra DCK.

FICC-Rally var i Bologna i Italien, og den fælles-nordiske tur gik til Strassbourg. En tur til Spreewald i Tyskland havde 21 deltagende vogne, og der var efterårstur til Jönköping i Sverige.

I november 2005 valgte Tonni Hansen at forlade landsformandsposten, hvorefter Jørgen Nielsen blev indsat som fungerende landsformand.

---

## 2006

---

Vinterture til Sälen og til de Bøhmiske bjerge i Tjekkiet. Påsketuren gik til Prag med en helt overvældende deltagelse. Pinseturen gik til Ljungby og til Hannover.

NCT var i Jönköping med deltagelse af 573 vogne. En af aftenerne var der arrangeret et forrygende Elvis Presley-show!

DCK indbyder her ved et flot arrangement til 2007-årets NCT på Feddet. Mange tilmeldte sig forud til dette arrangement på Feddet.

FICC-Rally var i Wroclaw i Polen. Tillige også i Hualien i Taiwan, og her deltog 1 DCK-familie!

Fælles nordisk høsttræf var i Luxemburg. Og så var der arrangeret tur til Friederichstadt, og en anden tur til Laatzen ved Hannover, samt en efterårstur til Thüringer Wald.

Og endelig får DCK rettens ord for, at vi har rådighed over 1.750 kvadratmeter jord, som naboen til pladsen i Skamstrup mente, han havde vundet hævd for at "bruge".

Carsten Appelt bliver valgt som landsformand. Kjell-Petter Kolberg vælges som præsident for NCR.

Fra maj 2006 overtager Jonna Gustausen posten som annoncekonsulent for "Appendix".

---

## 2007

---

Vintertur gik til Sälen, og påsketur til Hamburg og til Holland.

NCT var på Feddet ved Præstø med ca. 1.100 tilmeldte vogne. Der blev lagt op til et alle tiders NCT med faciliteter i topklasse, med underholdning i 4 telte hver aften, med forretningsgade og et stort udflugtsprogram. Men, men – i dagene op til NCT's åbning bare regnede det og regnede, så området, hvor NCT skulle afholdes, var næsten ubrugeligt. Nogle valgte ikke at deltage og kørte derfra. Andre tog det hele med fatning og blev, men det blev ikke det NCT, som så mange havde lagt så mange kræfter i, at det skulle blive.

FICC-Rally var i Irland. Efterårsturen gik til Hameln og Minden. I efterårsferien ar-

rangeredes tur til Dresden. Den var bare formidabel!

Formand for kreds Jylland blev Michael S. Hansen.

---

## 2008

---

Påsketuren gik til Wolfsburg.

Landsstævnet i Middelfart blev et specielt stævne med et flot underholdningsprogram, som havde klubbens 50 års jubilæum som tema.

Der blev der arrangeret tur til Rusland i juli. Spændende tur, men ofte ad meget dårlige veje.

NCT i Lillehammer med 657 deltagende vogne. Området var meget smukt, og indvielsen, der fandt sted på Hopbakken, var stemningsfuld og smuk.

FICC-Rally i Korea, men FICC ønskede også at fejre sit 75-års jubilæum med et rally, og det blev afholdt i Villebon sur Yvette, der ligger 20 km fra Paris.

Der blev kørt tur til camping Pakosc, Torun i Polen i august.

29. august 2008 blev klubbens 50 års stiftelse festliggjort i forbindelse med en reception på Bøsøre camping i Hesselager. Med fint fremmøde og glade gæster der hyldede DCK.

Nordisk høsttræf gik til Harzen, og efterårsturen gik til Ivö.

Ved landsstævnet i Middelfart afgik Carsten Appelt som landsformand. Som ny landsformand valgtes Børge Jensen.

Inger og Jørgen Friis overtager sekretariatet.

Igennem alle årenes aktiviteter ses det klart, at DCK i høj grad lever op til sit motto: **"For folk på farten"**. Hvor er der arrangeret mange udlandsture i løbet af de 50 år – ture, der har givet alle de, der har deltaget, en mængde oplevelser. Ikke blot det, at man ser nye steder og udvider



sin horisont, men også at man oplever den helt specielle klubånd, som findes i DCK.

I en campingudsendelse for nylig på DK 4, som jeg så, blev en campingfamilie fra Jylland spurgt, om de var medlemmer i nogle klubber. Jo, de var da medlem af DCU, fordi det er gratis at have sine børn med på deres campingpladser – og så var de da også medlem af DCK, for de laver nogle fantastisk gode stævner, som familien var så glade for! Det var virkelig positivt at opleve.

Netop stævnerne – de er DCK i arbejdstøjet. Det er kredsens helt uvurderlige indsats – det er hverdagen i DCK. Og det er et stort arbejde at være kredsbestyrelse, have ideer, have forbindelser, have lyst til at skabe alle de kontakter, som er nødvendige – samt ikke mindst – arbejde når stævnet er i gang, for kredsbestyrelsen har ikke fri – det har kun vi, der deltager i et stævne.

Også arbejdet for og på vor plads i Skamstrup skal nævnes. Det kræver også en særlig stor lyst til at være og gøre noget for de, der besøger pladsen.

Dansk/tysk udvalg har siden 1968 arrangeret et utal af træf og stævner – der har

skabt god kontakt mellem klubber i Tyskland og DCK.

DNS-arrangørerne er utrættelige, når det gælder det nordiske arbejde mellem afdeling Østfold i Norge, N & P sektionen i Sverige og kreds Jylland, og har siden 1970 skabt mange og gode kontakter, der er værdifulde i det nordiske samarbejde.

Og det sidste skud på stammen: Samarbejdet omkring "Det nordiske høsttræf". Altid vel besøgt med god nordisk stemning blandt deltagerne.

**Madskribenterne:** Gitte Schultz, Wini Jensen og Anne Bach m.fl. der måned efter måned giver os ideer til spændende "kokkerier". De må have en særlig plads i DCK-mændenes hjerter, for de inspirerer jo os koner til at lave den dejligste mad.

Og det, der er klubbens krop, nemlig medlemmerne. Ganske simpelt – uden jer – intet DCK. Og hvor er der mange fine og værdifulde mennesker, der er medlem af DCK. Hvor har vi i årenes løb mødt mange, som har været med til at give vort caravanliv indhold og mening.

Mit fremtidsønske for DCK er,  
at klubben altid må bevare sit menneskelige sigte, må der altid i DCK findes ildsjæle,  
som brænder for Dansk Caravan Klub, så den styrkes og vokser  
i årene fremover.

DCK 116 Ellen Hyslop

DUCK





1958-2008